

Γιορτάζοντας την επέτειο της 28^{ης} Οκτώβρη στο 2^ο ΣΔΕ Τρικάλων

Η προετοιμασία για τον εορτασμό κάθε επετείου είναι μια καλή αφορμή για να εργασθεί ο Α' Κύκλος με τον Β', να γίνουν ζυμώσεις, να αποδράσουμε από τη σχολική ρουτίνα και να 'ρθουν στην επιφάνεια τα talέντα των εκπαιδευομένων που μένουν στην αφάνεια κατά τη διάρκεια της κανονικής φοίτησης.



Το σκεπτικό μας για την επέτειο της 28^{ης} Οκτωβρίου ήταν να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι με κάποιον τρόπο, ώστε να νιώσουν πως είναι και οι ίδιοι, ο καθένας από αυτούς, μια σημαντική μονάδα για το σχολείο.

Τον εορτασμό άνοιξαν με το τραγούδι «Ο στρατιώτης» του Μάνου Λοΐζου κάποιοι από τους μαθητές του Α' Κύκλου.



Ακολούθησε το χρονικό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από ένα βίντεο ανασκόπησης. Η φρίκη και η κτηνωδία του πολέμου δεν παύει ποτέ να μας συγκλονίζει.



Στη συνέχεια, το Α2 απήγγειλε ένα απόσπασμα από τα «Γράμματα στο μέτωπο» του Γιάννη Ρίτσου:

Μας ρίχνουν στη φωτιά κ' υπολογίζουν
παράσημα τη ζωή μας και γιομίζουν
με το αίμα την κοιλιά τους τη χοντρή
και σκέφτουμαι -πώς να στο πω, μητέρα;—
μην είναι τούτοι, αλήθεια, οι μόνοι οχτροί
κ' η σκέψη αυτή με τρώει νύχτα - μέρα.



Τη σκυτάλη πήραν οι εκπαιδευόμενοι του Β' Κύκλου που δραματοποίησαν αποσπάσματα από την «Πορεία προς το μέτωπο», στην οποία, δεν έχασαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος κάποιοι κι από εμάς... Μέσα από τα λόγια του Ελύτη στήθηκε μπροστά στα μάτια μας η καθημερινότητα του στρατιώτη στο μέτωπο, η εξαθλίωση που είναι συνώνυμη της πολεμικής συνθήκης.



Το πρώτο τμήμα του Α Κύκλου απήγγειλε στίχους του τραγωδού Ευριπίδη για τα αίτια και τις συμφορές του πολέμου:

Ανέμυαλοι όσοι αποζητούν τη δόξα
με λόγχες και με δυνατά
στον πόλεμο κοντάρια,
λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι
θα πάψουν των θνητών τις συμφορές

γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς με το αίμα,
η αμάχη δε θα λείψει από τον κόσμο



Ωστόσο, το απόσπασμα της *Ερωφίλης* του Γεωργίου Χορτάτση που απήγγειλε το Α3 μεταφέρει με απλότητα τη ματαιότητα και τα δεινά του πολέμου:

Του πλούτου αχορταγιά, της δόξας πείνα,
του χρυσαφιού τιμή καταραμένη,
πόσα για σας κορμιά νεκρά απομείναν
πόσοι άδικοι πολέμοισηκωμένοι,
χτυπούν ολημερίς την οικουμένη!



Μια ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ένας από τους εκπαιδευόμενους του Α' Κύκλου, αντλώντας από την αφγανική παράδοση της πατρίδας του, αφού ένιωσε το νόημα και το μέτρο, μελοποίησε και τραγούδησε το απόσπασμα του Χορτάτση. Μπορείτε να βρείτε [ηχογραφημένο το τραγούδι εδώ](#):



Όσοι είχαν ευχέρεια στη ζωγραφική, επιδόθηκαν στη σχεδίαση εικόνων, με τις οποίες διακοσμήθηκε ο χώρος της εκδήλωσης. Η Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης μας τίμησε με την παρουσία της.



Την ευθύνη της εκδήλωσης είχαν οι εκπαιδευτικοί: Μαρία Μουτσάκη (ΠΕ02), Γιώργος Μισερλής (ΠΕ06), Βασίλης Τσέλιος (ΠΕ19), Βάνα Βλαχομήτρου (ΠΕ09) και Ιωάννα Γιαννακούλου (ΠΕ02).