

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 2^ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το 2^ο ΣΔΕ Τρικάλων, προκειμένου να τιμήσει τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, και, κυρίως, θέτοντας ως προτεραιότητα τη γνώση της ιστορίας και τη δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, οργάνωσε εκδήλωση Μνήμης του Ολοκαυτώματος στον χώρο του, την Πέμπτη, 8/2/2018.

Προσκεκλημένος για να μας μιλήσει ήταν ο ιστορικός Κώστας Μιχαλάκης, συγγραφέας του βιβλίου «Η Εβραϊκή Κοινότητα Τρικάλων, 1881-1940».



Ο κ. Μιχαλάκης τόνισε πως στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, της μεγαλύτερης γενοκτονίας στην παγκόσμια ιστορία, υπολογίζεται ότι μόνο στα στρατόπεδα εξολόθρευσης θανατώθηκαν, με τουφεκισμό, καταναγκαστική εργασία, απαγχονισμό και δηλητηριώδη αέρια περίπου τρία εκατομμύρια Εβραίων. Το σύνολο των Εβραίων που θανατώθηκαν από την άνοδο του Ναζιστικού Κόμματος στην εξουσία μέχρι την κατάρρευσή του ανέρχεται σε έξι περίπου εκατομμύρια.



Οι εικόνες από το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς - Μπίρκεναου στην Πολωνία μας συγκλόνισαν και αποτέλεσαν το έναυσμα για μια ζωντανή συζήτηση. Ο κ. Μιχαλάκης τόνισε πως οι πρακτικές εξόντωσης των Ναζί δεν εξαντλήθηκαν στους Εβραίους. Ρομά, ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες, κομμουνιστές, αιχμάλωτοι πολέμου, ανάπηροι και κρατούμενοι εξολοθρεύτηκαν συστηματικά. Αμέσως μετά το Ολοκαύτωμα εμφανίζεται η δικονομική έννοια του *εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας*.



Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ίδιο το Ολοκαύτωμα αλλά στη συνέχεια η συζήτηση ανοίχτηκε στις συνθήκες που προκαλεί ο πόλεμος και σε εκείνες που οδηγούν στην εμπόλεμη ρήξη. Οι εκπαιδευόμενοι από την πολύπαθη Συρία και το Αφγανιστάν έχουν ζήσει την αγριότητα του πολέμου.



Τα οικονομικά κίνητρα που κρύβονται πίσω από κάθε επιθετική πολιτική αποτέλεσαν αντικείμενο της κουβέντας μας. Τονίστηκε, ωστόσο, και η σημασία της ιδεοληψίας, της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και των ρατσιστικών αντιλήψεων καθώς και η σημασία που έχει η στάση του καθενός απέναντι σε αυτές.

Επιθυμία όλων μας είναι ένας δικαιότερος κόσμος και η Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος υπήρξε μια καλή αφορμή για να τεθούν υπό συζήτηση και διεργασία η σημασία της μνήμης και της προσωπικής ευθύνης.