

ΠΩΣ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ

Πολύ μελάνι έχει χυθεί για την αξία της τέχνης στην εκπαίδευση, τη συμβολή της στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Θα άξιζε, ωστόσο, ιδιαίτερη μνεία στη σημασία που αποκτά η τέχνη σε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες, όπως είναι αυτές στα Καταστήματα Κράτησης.

Φέτος, για δεύτερη χρονιά, ο Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema... διάβασες;» μας έδωσε το έναυσμα να ανασκουμπωθούμε και να αναλάβουμε δράση...



Πέρυσι, η ταινία μας «Το ταξίδι» είχε θέμα το βίωμα της φυλακής και τη συντροφιά, το άνοιγμα που προσφέρει η εκπαίδευση απέναντι στη μοναξιά του εγκλεισμού. Την ταινία μπορείτε να τη δείτε εδώ:

<https://www.youtube.com/watch?v=20FiszfvQsU>

Φέτος, η ομάδα σεναρίου αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της σε ένα θέμα που μας αφορά όλους: την αποψίλωση των δασών και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αλλά και τη σημασία που έχει η στάση του καθενός από εμάς, όσο μικροί και αν νιώθουμε.



Η αφορμή δόθηκε στον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό της κ. Λιναρδοπούλου... Πρόκειται για την ιστορία ενός ανθρώπου που έβαλε σκοπό της ζωής του να φυτεύει δέντρα. Και, αντίθετα από το γνωστό γνωμικό, κοιτώντας το δέντρο, κέρδισε τελικά ένα δάσος...

Στη συνέχεια, ο Ιζετ ανέλαβε δράση με τα μολύβια του...



Η ταινία μας διακρίθηκε από τον 8^ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους με το 2^ο βραβείο των ΣΔΕ στην κατηγορία «Μυθοπλασία», στην τελετή βράβευσης που έλαβε χώρα την Τετάρτη 25/04/2018, στο «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης».



Η ταινία βρίσκεται αναρτημένη εδώ:

<https://www.youtube.com/watch?v=gyNttD9bPPI>

Μιας και οι μαθητές μας αδυνατούν να δώσουν παρουσία στην εκδήλωση βράβευσης που τιμά την προσπάθειά τους, ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας που μας στήριξαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης (η κα Μαερκί και η κα Γιοβάνογλου από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής) και του Υπουργείου Παιδείας (κα Παπαγεωργίου και κα Οικονόμου) από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της ΓΓΝΓΔΒΜ.

Σύσσωμη η Ομάδα της Ταινίας Μικρού Μήκους υποδέχτηκε τα βραβεία και έβγαλε την αναμνηστική φωτογραφία με τους υπεύθυνους καθηγητές της δράσης, κ. Βασιλή Τσέλιο και κα Ιωάννα Γιαννακοπούλου.



Τα χαμόγελα (που κρύβονται από την αναγκαστική επεξεργασία των εικόνων) πίσω από τους φράχτες είναι για μας το πιο μεγάλο βραβείο...

Και αν δεν κερδίσαμε ένα δάσος, ίσως φυτέψαμε ένα δέντρο...