

Με τη βάρκα του άλλου...



Με πολλή χαρά αποδεχτήκαμε , ως 2ο ΣΔΕ Τρικάλων, την πρόσκληση του 2ου ΣΔΕ Λάρισας για συνεργασία στη δράση «Με τη βάρκα του άλλου...» , τη συμμετοχή μας δηλαδή στην προσπάθεια κατανόησης ευαισθητοποίησης και ενσυναισθητικής προσέγγισης του προσφυγικού θέματος.

«Εκπαιδευόμενοι του 2ου ΣΔΕ Λάρισας έφτιαξαν μια βάρκα, σαν κι αυτή που χρησιμοποίησαν για να περάσουν το Αιγαίο Πέλαγος. Ο καθένας από αυτούς έπαιρνε τη βάρκα, και μοιραζόταν με τους άλλους εκπαιδευόμενους την μοναδική εμπειρία του ξεριζωμού και της μετανάστευσης που βίωσε.. Το επόμενο βήμα ήταν να σταλεί η βάρκα σε άλλα σχολεία και να επιβιβαστούν σ' αυτή και άλλοι πρόσφυγες»

Με αφορμή λοιπόν αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία του σχολείου των Φυλακών Λάρισας, αυτό το κάλεσμα συνεργασίας , κατανόησης και ενσυναίσθησης , βρήκαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν κρατούμενο μαθητή μας από τη Συρία, να ζήσουμε την ιστορία του και, μέσα από μια συναισθηματικά δύσκολη συνέντευξη, να μάθουμε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες της προσφυγοποίησης και του ξεριζωμού.

Άραγε, αυτός ο κόσμος θα αλλάξει ποτέ;

Η ιστορία του Haitham

- Γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό πολύ κοντά στη Δαμασκό το 1990. Η οικογένεια του δεν είχε οικονομικά προβλήματα. Οι γονείς του ήταν μορφωμένοι. Ο πατέρας του δούλευε στη μηχανογράφηση μιας εταιρίας. Είχε δύο αδέρφια. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος είχε τελειώσει το σχολείο και δούλευε ως ψυκτικός σε μια εταιρεία και σε συνεργείο αυτοκινήτων. Είχαν δύο σπίτια, αυτοκίνητο και μαγαζί.
- Τα προβλήματα των πολεμικών συγκρούσεων ξεκίνησαν 2010-11. Όταν ήταν 23 χρονών έπεσε μία βόμβα στην περιοχή που έμενε με στόχο τζιχαντιστές σουνίτες. Η βόμβα αυτή κατέστρεψε το σπίτι του και όλα τα μέλη της οικογένειας σκοτώθηκαν. Εκτός από τον ίδιο. Έτσι έφυγε και πήγε μέσα στη Δαμασκό για 20 ημέρες.
- Μετά πήγε στο Λίβανο για να βρει δουλειά κοντά σε κάποιους συγγενείς. Έμεινε για 3 χρόνια. Ένας φίλος του όμως που είχε πάει Γερμανία του είπε ότι είναι πολύ καλύτερα στην Ευρώπη κι ότι εκεί μπορεί να κάνει μια καινούρια αρχή. Αποφάσισε λοιπόν να βάλει πλώρη για.. Ευρώπη!
- Επέστρεψε στη Συρία γιατί από εκεί ήταν εύκολο το πέρασμα στην Τουρκία. Τον έπιασε όμως ο στρατός και τον στρατολόγησαν. Ευτυχώς, λέει ο ίδιος, αυτό δεν κράτησε πολύ κι έτσι δεν αναγκάστηκε να σκοτώσει κανένα. Μετά από 5 μήνες σε μία άδεια, ψάχνοντας βρήκε επαφές με το κύκλωμα ΜΑΦΙΑ – ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΟΣ. Τον βοήθησαν να πάει στην Τουρκία με αμάξι και ψεύτικα χαρτιά, αφού πρώτα τους έδωσε 1200 δολάρια .
- Στην Τουρκία πήγε αρχικά στην Αντάκια (Αντιόχεια) και μετά , με ψεύτικο εισιτήριο , που του έφτιαξε η ομάδα που τον έφερε, έφτασε στην Κων/πολη, όπου για 4 μήνες δούλεψε σε πλυντήριο αυτοκινήτων με μεροκάματο . Εκεί, βρήκε κάποιον που του πρότεινε να πάει στη Σμύρνη, όπου υπήρχε τρόπος να περάσει στην Ελλάδα και μετά θα ήταν εύκολο να συνεχίσει για Γερμανία.
- Στη Σμύρνη, ένας υπεύθυνος, που δούλευε για ένα μεγάλο κύκλωμα διακίνησης προσφύγων, μάζεψε την ομάδα που ήθελα να περάσουν στην Ελλάδα και τους είπε ότι, όποιος μπορούσε να οδηγήσει το μικρό σκάφος απέναντι, σε αντάλλαγμα δεν θα πλήρωνε τίποτα από το τεράστιο ποσό (πάνω

από 1000 ευρώ) που πλήρωναν οι άλλοι για να περάσουν. Προσφέρθηκε ο Haitham γιατί ήξερε να οδηγεί μεγάλο φουσκωτό. Έτσι, πήρε 50 άτομα.

- Στο δρόμο σκεφτόταν ότι μια νέα ζωή άρχιζε. Δεν είχε ιδέα ότι γι' αυτό μπορούσες να πας στη φυλακή.

- Τον συνέλαβαν μόλις έφτασε στη Χίο το 2017. Δικάστηκε εκεί και αρχικά τον πήραν στις φυλακές Χανίων. Μετά από ένα χρόνο τον μετέφεραν στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων. Σήμερα, 1η Ιουνίου 2021, μπαίνει στον τελευταίο μήνα φοίτησης του σχολείου της Φυλακής του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων. . Σε ένα μήνα παίρνει Απολυτήριο και μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα από το να περιμένει να τελειώσει η τεράστια ποινή μέσα στη φυλακή . 12 χρόνια...

Σου ευχόμαστε τα καλύτερα Haitham ! Κάποτε όλα αυτά θα είναι μια άσχημη ανάμνηση. Ελπίζουμε το σχολείο να έχει φέρει λίγο φως κι ελπίδα στη ζωή σου!