

Απαντήσεις των κρατούμενων - μαθητών του 2^{ου} ΣΔΕ Τρικάλων στο ερώτημα: « Πώς είναι η ζωή χωρίς το σχολείο.»

«Διπλός εγκλεισμός»
«Το σχολείο ήταν παράθυρο χωρίς σίδερα»
«Η ζωή χωρίς το σχολείο είναι διπλή φυλακή»



Γιώργος

Τυχαίνει να περνάμε την εποχή του κορονοϊού, με τα αντίστοιχα μέτρα. Ένα από αυτά είναι και το κλείσιμο του ΣΔΕ, στο οποίο είμαστε μαθητές. Θυμάμαι με χαρά το μισό της πρώτης χρονιάς, πριν “χτυπήσει” ο Covid-19. Αυτές οι τέσσερις ώρες στο σχολείο ήταν σα να βρισκόμαστε έξω στην κοινωνία, με τους καθηγητές που με καλοσύνη και υπομονή μας μαθαίνανε καινούρια πράγματα και μας δίνανε γνώσεις. Πιο πολύ μου λείπει το θέατρο που συμμετείχαμε, οι εκδηλώσεις που κάναμε, οι ψηφιακές συνδέσεις με ξεναγούς μέσα σε μουσεία... και τόσα άλλα πράγματα που μου λείπουν πολύ.

Η καθημερινότητά μας είναι πια μονότονη, χωρίς χρώματα. Το σχολείο ήταν παράθυρο χωρίς σίδερα, από το οποίο βλέπαμε τον έξω κόσμο. Για αυτόν το λόγο, μακάρι να βρεθεί ο τρόπος να ανοίξει το συντομότερο, με ασφάλεια για όλους. Με το σχολείο ανοιχτό, η ζωή μας γίνεται πιο υποφερτή εδώ μέσα.

Nazifi

Η ζωή χωρίς το σχολείο είναι πολύ άδεια. Μου λείπουν πολύ τα μαθήματα, οι παρέες μου και οι δάσκαλοι. Μου λείπει το θέατρο και πολλά άλλα πράγματα

που κάναμε. Η ζωή χωρίς το σχολείο είναι για μένα, όπως και για όλους μας, διπλή φυλακή. Εκεί νιώθουμε ελεύθεροι, σαν να είμαστε κι εμείς μέρος της κοινωνίας.

Εύχομαι να γυρίσουμε και πάλι στο σχολείο, όσο πιο σύντομα γίνεται...

Αρης

Χωρίς το σχολείο η ζωή είναι πολύ βαρετή. Είναι ένα μαρτύριο χωρίς τέλος. Δε μπορώ να ζω χωρίς το σχολείο, δεν τρώω, νιώθω χάλια, ψυχολογικά είμαι ένα ράκος. Το σχολείο ήταν ένα φως μέσα στο σκοτάδι.

Vladimer

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν υπάρχει διπλός εγκλεισμός, διότι η φυλακή είναι φυλακή όπως και να έχει. Το σχολείο όμως, προσφέρει σίγουρα κάτι πολύτιμο για κάθε κρατούμενο. Προσωπικά εκτιμώ ότι παίρνω σημαντικές γνώσεις που δεν κατάφερα να πάρω στο σχολείο μικρός! Φυσικά, οι καθηγητές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς είναι όλοι υπέροχοι, με τον τρόπο τους. Κρίμα που η φετινή χρονιά πήγε τόσο χάλια. Οι καθηγητές όμως, είναι δίπλα μας με τον καλύτερο τρόπο. Είναι υπέροχο το ότι αγαπάνε πραγματικά αυτό που κάνουν και το δείχνουν σε όλους τους κρατούμενους χωρίς διακρίσεις και πάντα με χαμόγελο! Αυτό με κάνει να τους σέβομαι και να ασχολούμαι με τις εργασίες που μας στέλνουν. Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με το ζωντανό μάθημα και τις δράσεις στο σχολείο. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτό που κάνετε!

«ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ»

e – magazine κρατούμενων – μαθητών
2^{ου} ΣΔΕ Τρικάλων